

Kære alle.

Vi er begyndt med et forkert grundord. Fusion dur ikke.

Det er 2 atomer der smeltes om til en stor atomkerne. Vi er ikke atomer og kan ikke smeltes sammen. Hvis vi bruger danske ord, der giver mening, er vi ikke smeltet men flyttet sammen. Uanset om det er et venskab, eller et ægteskab, har vi glemt at fortælle om hinanden, og vigtigst, forventningerne til hinanden. Mange gode venskaber og ægteskaber er ødelagt, fordi man glemte forventningerne, og tiden sammen, der skal der til. Og det er gået meget hurtigt.

Så forventninger og tid sammen.... men lige nu..

Det der er sket er at kajakkerne kom forbi for 1 1/2 år siden, og bød sejlerne op til dans? og vil sejlerne så danse med dem, som ligeværdige. ???

Kajakfolket var 50 personer, meget ukendte, betalte 100% for kajakhotellet, byggede det, meget planlagt, meget hurtigt. Alle kajakkerne, byggede i et super samarbejde med det professionelle torsdagshold. Og der kommer snart en træterrasse, foran portene, også betalt af de seje kajakker. Og hvem er de så?.

De er en konstruktiv homogen gruppe, der sejler flere gange om ugen, hele året, i deres fem- en- halv meter lange havkajakker. De sejler om sommeren i Danmark, og det meste af Sveriges skærgårde. Af og til i Norge, helt op til Lofoten. En gruppe tager til nordvest Canada, på grænsen til Alaska denne sommer. Kajakkerne har en stor trailer der fragter dem omkring. Og dertil biler med tagbagebærer.

De kan have bagage i deres kajakker til 7-10 dage, alt inklusive vand og rødvin, mad telte m.m. Skal aldrig i havn med overnatter rundt om i skærgårdene. Kan sejle i vindstyrke 8-9 sek. meter, og ca. 7 km i timen .

Alle medlemmer får opdate på redningsøvelser m.m. hvert år. Da de sejler så tit, sammen kender alle hinanden. Der er hold til let, øvede og øvede, 2 gange om ugen, og et onsdagshold på et lettere niveau.

De har en klubstruktur som sejlklubben med stort se samme udvalg, og bestyrelse, der fungerer fortræffeligt. De klarer sig rigtig fint alene, og har gjort det med succes i 24 år. Stiger i medlemsantal hele tiden, er inspirerende og spændende mennesker.

Så. sejlerne ville da være tossede hvis vi ikke ville danse med dem, som
ligeværdige..??

Moralen i ligeværdigheden og navn eller navne... En dag sagde Hans Kurt , "af
hjertet er jeg egentligt sejler" . De fleste sejlere vil sige det. Det er så vigtigt at de er
sejlere af hele hjertet, og bliver ved med det. Sejlerne skal ikke smeltes om eller
ændre sig, tvært i mod, blive så gode sejlere muligt

Kajakkerne siger," vi er kajakkere af hjertet," og det er ligeså vigtigt at de også bliver
ved med det, og skal ikke ændre sig, men som sejlerne, udvikle sig.

Så svaret er naturligvis en spændende livlig klub med to ligeværdige
søsportsgrupper med ligeværdigt navn, for fuld udblæsning, De skal ikke begrænse
hinanden, men støtte hinanden, der hvor det er muligt. Det bliver rigtig rigtig
spændende, så lad os se at komme i gang, og lave et brag af en standerhejsning, til
et rigtig godt nyt år derud hvor vi alle hører hjemme, på havet.

Svend