

Fusionen

Jeg hedder Peter Müller, og har været medlem af klubben siden 1976.

Den største beslutning jeg har oplevet i klubbens historie, var da vi blev enige om, at bygge dette dejlige klubhus, vi sidder i her.

Den næststørste, var beslutningen om fusionen med Lynæs Qajaq, og opførelsen af kajakhotellet.

Det har dog ærget mig, at vi ikke tog skridtet helt ud, og åbnede for debatten om hvorvidt den fusionerede klub stadig skulle bære navnet Sejlklubben Lynæs.

Under generalforsamlingen d. 26. august skulle vi tage stilling til fusionen.

Blev det et ja, tog vi samtidig beslutning om opførelse af kajakhotellet, og ændringer i klubbens vedtægt.

Som vi alle ved, blev fusionen vedtaget med et meget stort flertal.

Byggeriet gik straks i gang, og det gik forrygende derudaf.

Under en af de meget få og korte kaffepauser, hvor vi lige kunne nå en halv kop kaffe, og en lille tør småkage, faldt snakken på fusionen, og det var her jeg udtalte den lidt kække bemærkning:

Jeg syntes det var lidt "fattigt", at vi ikke tog debatten om klubbens navn.

Vil ingen andre fremføre sagen, vil jeg.

Så derfor står jeg her.

Velvidende, at vi hverken kan eller skal beslutte noget under eventuelt, eller gå ind i en leg om ordkombinationer Jeg står her kun for, at orientere jer og alle andre medlemmer i klubben, om at jeg vil bruge spillereglerne i klubbens vedtægt til, at undersøge, om der er et reelt behov for, at gå videre med sagen.

Er der 10 procent af klubbens stemmeberettigede medlemmer, der skriftligt over for formanden, fremsætter ønske herom, kan emnet tages op på en ekstraordinær generalforsamling.

Jeg har forestillet mig, at der et stykke tid efter udsendelsen af referatet, fra denne generalforsamling, rundsendes en kort skrivelse om emnet + en fortrykt "blanket", der kan ud- og underskrives og sendes til formanden.

Opnår forslaget, om en debat om klubbens navn, ikke tilstrækkeligt opbakning, trækker jeg det selvfølgelig tilbage, og I vil ikke høre mere fra min side i denne sag.

Tak for jeres tid.